

De Burgst Breda H3 -De Moriaan Symmachia Roosendaal H1

Wedstrijd 15. Met winst komen we weer een stapje dichterbij het kampioenschap in de promotie klasse C.

Als razende reporter was de ambitie om een verslag te schrijven van de vorige wedstrijd tegen Volley Tilburg H4 gedaald tot onder nul. Dankzij een blessure kon de reporter niet deelnemen aan de wedstrijd. Dan is het gevoel van zo'n wedstrijd moeilijk in een verslag te zetten. Gelukkig hebben we Chat gpt.

Maar vandaag was het anders. Een bijzondere wedstrijd waarin dingen gebeurde die diverse vraagtekens oproepen. Hieronder een aantal zaken die mij opvielen en erg bevreedde:

- Maar 6 spelers van de 11 die de training bezochten.
- Bakker druk met werk en dikke knie was er vandaag niet bij.
- Jasper mocht niet. Hij ambieert een turncarrière. Hopelijk horen we daar meer van bij de volgende training.....
- Wessel begon niet in de basis.
- Gijs had afgelopen week een wellicht nieuwe speler voor ons team, een aantal oefeningen laten doen op de stormbaan. Sorry Louis, gaat het niet worden.
- Wannes had in deze sporthal nog nooit gespeeld. Heeft ook besloten dat dit zijn laatste volleybalseizoen wordt.
- Fred wist niet hoe laat en waar we moesten spelen.
- Gijs zijn papa en mama kwamen weer kijken, dus een basisplaats was weer gegarandeerd.
- Kevin was eindelijk weer eens van de partij, hij keek de eerste punten wat verdwaasd om zich heen.
- Bart heeft als volleyballer tennisarmen.
- JvdV vorige week pass-er looper en nu weer op het midden.
- Ad is de achilleshiel van het team. Nu ook bij zichzelf.
- Erwin I is er tijdens de kampioenswedstrijd op 21 maart niet bij.
- Wannes reed naar Breda met zijn net nieuw gekochte auto. Maar niet gekocht bij van Mossel. Beetje jammer.

We begonnen zoals altijd. Stik fanatiek en gelijk 6 punten achter. Het liep niet waardoor het er op leek dat dit geen leuke middag zou gaan worden. Wisselmogelijkheden waren er niet echt. Met drie man aan de kant konden we alleen het midden en spelverdelend iets proberen. Maar coach Fred vertrouwde op de spelende mannen. Gelukkig kregen ze het volleyballend weer een beetje op de rit en pakte we de eerste set. De winnende coach heeft altijd gelijk.

Als je wint, hoef je niet te wisselen. Maar de basis wist de wissels daarin niet te overtuigen. Ook deze set ging erg moeizaam. Het zag er gespannen uit en irritaties naar elkaar namen de overhand. Gelukkig konden we elkaar niet echt goed verstaan vanwege de herrie in deze sporthal waar 4 wedstrijden tegelijkertijd bezig waren met veel lawaai. Kampioen worden is dus niet altijd gezellig. Geen dominante aanvallende services. Aanvallend geen killer instinct. Vandaag was een wedstrijd die niet de boeken in zou gaan als spectaculair en mooi volleybal. Resultaat was alles wat vandaag telde. Dus deden we dat maar.

De tegenstander daarentegen speelde alsof het degradatiespook boven hun zieltjes hing. Na afloop van de wedstrijd bleek dat ook het geval. Ze zijn nu officieel gedegradeerd naar de 1e klasse.

Maar H1 wist uiteraard de tweede set ook naar zich toe te trekken. In set 3 was het de beurt aan Wessel. Hij mocht als spelverdeler gelijk gaan serveren en we liepen zelfs uit naar een 4-0 voorsprong. Deze set was een makkelijke set. De spelers van de parel uit het zuiden maakten veel fouten en wij scoorden gemakkelijk. In goed overleg met Fred werd besloten dat Ad ook nog een paar speelminuten kreeg op het midden. Uiteindelijk werd deze set met 16-25 gewonnen.

Set 4: formaliteit. Uiteindelijk weer met veel moeite gewonnen. 5 punten in de tas mee naar Roosendaal. Gijs werd als man of the match verkozen. Dit werd door een aantal spelers gevierd met een Karmeliet.

Kampioen worden, dat is wat we willen. Maar er is geen tijd om stil te staan bij deze wedstrijd: over 4 weken wacht de absolute kraker tegen Next Volley Dordrecht. Een overwinning betekent het kampioenschap. Dat wordt een avond om niet te missen. Vrijdagavond 21 maart 2025. Spelhal d'n Dijck 20:30 uur. Komt allen.

Deze wedstrijd maar snel vergeten. Gelukkig heeft iedereen kunnen spelen. Dat is goed voor het teamgevoel. Iedereen met blessures kan de komende weken goed herstellen. Volgende week geestelijke ontspanning om stoom af te blazen voor wat er allemaal komen gaat. Carnaval of Vastenavond.....of gewoon lekker niks.
Daarna: Op naar de titel!

Van uw razende reporter ter plaatse
Tot over 4 weken.....