

24 en 25 januari 2025

Er is over deze twee gespeelde wedstrijden waarschijnlijk meer tijd besteed aan het appen met elkaar, dan dat er daadwerkelijk gespeeld is.

Wel spelen, verzetten, wie kan wel, wie kan niet. Wil de tegenstander niet verzetten. Gaan we thuis spelen in Tholen of Oud Gastel. Onee, nu kan ik toch niet, dacht dat de wedstrijd al verzet was. Wie rijden er. Hebben we wel of geen coach? Polletje hier, polletje daar. Pffffffffffffff. En dan moesten de wedstrijden nog beginnen.

Vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen AVC'87. Omdat, zoals al bekend was in het vorige verslag, de sporthal d'n Dijk niet kon worden gebruikt werd uitgeweken naar Tholen. Dus voor de uitspelende ploeg toch weer een thuiswedstrijd. Gelukkig gedroegen ze zich als thuisspelende ploeg en hingen het net op, regelde een tweede scheidsrechter en zorgde voor tellers. Dank hiervoor namens de hele vereniging.

Fred was nog niet terug uit Plopsaland. Hij stuurde ons een foto dat hij in een politiebusje van de draaimolen zat. Hij zag er tevreden uit, op de foto.

Gelukkig konden we WvW bereid vinden om de honneurs waar te nemen. Na lange gesprekken en veel overtuigings argumenten kregen we hem zover om mee te gaan. Een aantal spelers reden rechtstreeks naar d'n Dijk, euh naar de Meulvliet. Gijs en Ad waren de taxi's voor de andere spelers. Gijs haalde spelers op uit de Tolberg en Ad de rest uit Roosendaal. Gijs was in 20 minuten in Tholen, Ad in 120 minuten. En dat lag niet aan de rustige, veilige, brandstofbesparende rijstijl. Hij heeft tijdens het ophalen van spelers en coach onderweg zelfs nog twee keer moeten tanken.

De wedstrijd zelf was uiteindelijk een formaliteit. Met 4-0 werd AVC'87 op de slachtbank gelegd. Dat is dan toch weer het thuisvoordeel. Uit hadden we tenslotte een setje laten liggen. De nieuwe sponsor had voor dit weekend een premie uitgelooft. Als het team 7 punten zou halen in deze twee wedstrijden kreeg het hele team een overwinningspremie. Al 5 punten in de tas. Dus dat zou een makkie worden op zaterdag. Er werd al gerekend om voor de start van de vastenavond, of zoals ze dat in Roosendaal noemen, carnaval, kampioen te worden.

Zaterdagmiddag de tweede wedstrijd van dit weekend. Dit was een uitwedstrijd in sporthal de Dijk. Uit naar de Dijk? Of was dit een uitwedstrijd thuis? We mochten toch nog niet in de sporthal? Snappen jullie het nog?

Next Volley Dordrecht H5 spelen in sporthal de Dijk in Dordrecht. Vandaar de enorme verwarring.

De deur was nog op slot in de sporthal toen wij arriveerde. Gelukkig kwam de "Ben" van deze hal al (halal?) snel om deze te openen. De kantine was goed warm. Op de energie kosten hoeven de Dordtenaren niet te letten denken we. Het was er net zo warm als tijdens de PD wedstrijden die we daar ooit weleens gespeeld hebben. Maar dat is altijd op een veel te warme dag in mei. Dan hoeft de verwarming niet aan. Het voelde bij het inspelen wel als een PD wedstrijd. Twee wedstrijden spelen binnen korte tijd. Daar moeten spieren, botten en vooral pezen erg aan wennen. Naarmate de leeftijd toeneemt, wordt dan ook de pijn steeds erger.

De kabel.

Omdat deze wedstrijd een aantal maanden geleden was verzet naar deze datum, konden er (toch?) drie spelers niet bij zijn. Wessel, Erwin en Bakker. Waren zij het WEB in ons team?

De kabel van het Nederlandse voetbalteam uit 1996? (Zoek maar op)

Zagen zij dit verlies al aankomen? Willen zij dus ongeslagen kampioen worden? Hadden zij op een Chinese goksites een andere voorspelling gedaan dan het kampioenschap van heren 1?

Alliedrie een "smoes" om hier niet bij te hoeven zijn. Iets met familie, kinderen, uit eten?

Allemaal erg vaag.

Uiteindelijk resulteerde dit ook in een enorm verlies. Met 4-0 werden we van de mat geveegd. Geen schijn van kans. Meegereisde coach WvW kon hier helaas ook geen kanteling in brengen. Niemand haalde zijn niveau dat in deze wedstrijd juist echt nodig was. Of misschien toch nog in de laatste set? (26-24) Maar ook die werd ons niet gegund.

Er waren zowaar supporters naar Dordrecht gekomen om onze zegetocht te bewonderen. Familie van Bart. Patrick en Wouter kwamen solliciteren. Ze gaven aan nog iets te laten weten. Wij hoefde hen niet te bellen, dat zouden ze zelf doen.....

Bakker 25 jaar Bakker. We waren als team uitgenodigd om dit heugelijk feit te vieren. Surprise voor Bakker. Alles moest stiekem. Het was gelukt. Na de wedstrijd trokken een aantal spelers naar de Raatskelder om hem te verrassen. Een gezellig goed georganiseerd feestje waarin ons niets ontbrak. Bakkerij van de Bempt, daar moet je wezen.

Conclusie:

- Twee wedstrijden verder op weg naar ons kampioenschap. Die als er niet teveel gekke dingen gebeuren ons niet meer zou mogen ontlopen.
- Wannes is een kampioenslied aan het voorbereiden. De demo's klinken al erg goed.
- Premie van van Mossel gemist. Jammer.
- Met het WEB erbij hadden we ook niet gewonnen
- Vrijdag 31 januari tweede thuis/uitwedstrijd. Nu in Oud Gastel.
- Brood nodig? Naar Bakkerij van de Bempt
- Nieuwe auto, of onderhoud? Naar Ford/Renault van Mossel Roosendaal
- Lekker uit eten of borrelen? De Moriaan Roosendaal
- Voor een kartonnen doos? Kraftwel, daar moet je zijn.

Dit verslag is financieel ondersteund. Dus wellicht ziet u ergens kleine sluikreclame in het verslag staan. Verder zijn alle namen in dit verslag gefingeerd om de mensen die na deze enorme nederlaag tegen Next Volley niet herkend willen worden te beschermen.

Van uw razende reporter ter plaatse